

Reiner om sig själv:

Jag föddes den 6 mars 1949 i Drove, som ligger i främre delen av nationalparken Eifel i Rheinland.

Min hobby att resa blev mitt yrke och sedan 1978 körde jag turistbuss i hela Europa. Ett felsteg, i en hotelltrappa 1999 förändrade mitt liv och jag blev förtidspensionär. Efter påtryckningar av mina talrika stamkunder började jag 2003 arbeta självständigt som researrangör.

Mina grundprinciper är jag trogen: välutrustade hotell, utflykter, inträden och middagarna skall ingå i priserna.

Vidare försöker jag ta kundens önskemål i beaktande. Det börjar med planeringen, seriösa buss- och flygbolag, inga nattkörningar, rökfria bussar och rikligt med pauser vid längre körningar.

Barbro om Reiner:

Reiner är en äkta reinländare, en glad fisk, alltid på gott humör och liksom jag, älskar han att debattera.

Han är en tysk perfektionist och humör har den gode Reiner också, men humöret visar han bakom en ridå. Jag får med jämna mellanrum besked om att jag skall skärpa mej. Det gäller ju då vi planerat något tillsammans och jag inte hunnit med. Mina förklaringar hamnar i soporna, vi går vidare, jobbar bra tillsammans, Reiner bestämmer och jag gör, som han säger.

Om möjligt försöker han nog ta ned månen för sina resenärer!

Vem är jag då?

Jag är finlandssvensk bor på Sarfsalö och har också rötterna i Östra Nyland.

Hälften av min tid tillbringar jag på Silja Line där jag jobbar på Helsingfors-Stockholm linjen.

Jag är säkert född till resenär. Är intensivt nyfiken och vill samla på nya erfarenheter, träffa nya människor och för att citera Forrest Gump: "livet är som en chokladask – du vet aldrig vad du får". Jag vill bekanta mig med andra länder och kulturer och är en sann europé. Tyskland och Italien är nog de absoluta favoriterna.

På våren 1996 träffade jag Reiner första gången och i oktober var jag med på en resa till Skottland. Jag var väldigt imponerad över hur välorganiserat allting var.

Om du går in på min hemsida www.bamany.com kan du under resor läsa reseskildringarna från de resor som vi gjort och under aktuellt kan du se vad vi har på gång.

